

Montessori Academie

Magazine

Special: Lustrum editie!



BANNER



Onze banner: wij danken Alicia Martín voor het bruikleen van haar schitterende kunstwerken. De foto hiernaast was te zien in NRC Handelsblad afgelopen maand.
(Bron:Nalden en NRC)

START ACADEMIE

De Montessori Academie gaat na het lustrum weer van start. Het volgende kunnen we u reeds zeker bieden:

- **Italiano per principianti**, een lessenreeks op de donderdagmiddag voor leerlingen, ouders en docenten die graag Italiaans willen leren. (Wegman heeft al toegezegd.)

GEEF EEN WORKSHOP!

Net als vorig jaar is de Montessori Academie van plan een aantal workshops, colleges en lessen te verzorgen die buiten het normale curriculum liggen. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door docenten, oud-leerlingen, maar vooral ook ouders. Heeft u een interessant be-roep waar u graag anderen over vertelt? Doe het in een college en gebruik daarvoor de aula van het RML! Kunt u iets dat anderen niet kunnen? Schaken, vormgeven, breien, haken, koken, programmeren, of iets dergelijks? Leer het anderen en geef een workshop in onze Montessori Academie.

MODE MAKEN



Ook de lustrum workshop mode maken zit te springen om materiaal. Ouders wordt gevraagd uit te

kijken naar het volgende:

- linten
- stroken stof
- effen lappen stof
- dik touw
- plakband
- ijzerdraad



REUNIE



Heeft u zich al aangemeld voor de reunie?

<http://www.rmlreunie.nl>

Inschrijven voor de Montessori Academie? Klik de link hiernaast.

HELP!

We zijn op zoek naar ouders die de helpende hand kunnen bieden op de workshops op donderdagochtend 18 oktober. Bent u handig met de naaimachine, naald en draad of breipennen? Hebt u een bijzonder talent in houtbewerking en meubels maken? We kunnen uw hulp goed gebruiken bijvoorbeeld bij de workshops wildbreien, pimp je gymshoenen, pimp je 'oude rommelzolderspullen', pimp het Hans Mangert plein of een extra paar handen bij het verzorgen van het eten en drinken. Een leuk idee om een workshop te verzorgen tijdens het lustrum is ook altijd welkom. Daarnaast zijn we op zoek naar spullen:

WE VRAGEN...

- naaimachines (in bruikleen)
- schaakborden en -stukken voor de schaaksimultaan.
- wol, breinaalden, naaigerei voor het wildbreien.
- kralen en alles wat daar op lijkt om jaren '70 kettingen te maken.
- oude lappen/lakens, oude T-shirts, oude sieraden voor de living statues.
- oud servies, rommelzolderspullen om in een nieuw jasje te steken.
- deegrollen, keukenmachines (bruikleen) om pasta te maken.



WELKOM!



In de middag bent u van harte welkom om te kijken naar de resultaten van de workshops.

Er valt van alles te beleven aan

muziek, modeshows, tentoonstellingen en nog veel meer. De opbrengst van dit middagprogramma gaat naar het goede doel: Sri Lanka Support. Van het opgehaalde geld worden school- en sportspullen aangeschaft op scholen in Sri Lanka. Vergeet dus niet om kleingeld mee te nemen! Volg alle ontwikkelingen in de aanloop naar het lustrum op www.rml75.nl.

DOCENTEN

Naast je baan altijd graag een totaal andere les willen geven? Koken met Kok? Bouwkunde willen geven i.p.v. wiskunde? Geef je dan op voor de Montessori Academie. Vul het formulier in op: <http://montessoriacademie.coffeecup.com/forms/MAM%20form/>